

GENERALFORSAMLING FOR
GRUNDJERFORENINGEN VEDDINGEBO
AFHOLDT HOS LISE OG KRISTIAN DEN 27. JUNI
2009

Først og fremmest velkommen til generalforsamlingen.

Normal kotume er jo altid at man byder nye medlemmer velkommen, men i år skal vi desværre sige farvel først. Carsten Kampmann døde desværre fra os i det forløbne år, og det er trist at vi skal tage undvære denne altid søde og venlige mand på vejen. Han vil blive husket og savnet.

Men nye er også kommet til, og gamle kendinge er kommet tilbage til vores vej. I nummer 4 er Jane Lykke og Leon Samsø Pedersen flyttet ind, og de har med stor ildhu fældet en mængde store graner. Velkommen til dem

Så er nummer 23 blevet en realitet på vejen, i form af et lille hus opført af Svend og Annie Myhlenberg, som er tidligere ejere af både nummer 21, 23 og 25.

Året der er gået, har i forenings øjemed været meget stille, det eneste større tiltag har været rydningen på strandengen, som blev fornemt varetaget af strandengsudvalget.

Rydningen blev foretaget med en stor og voldsom buskrydder spændt på en stær traktor. Umiddelbart så det miserabelt ud, men allerede nu begynder græs og andre vækster at skyde hastigt op. Det er derfor vigtigt at vi i dag sørger for at tage stilling til hvordan og i hvilket omfang vi vedligeholder strandengen.

Ved sidste generalforsamling blev vi også enige om at opsætte en vejspærrer mellem de to eksisterende pæle med kæde imellem. Dette er desværre ikke sket endnu, jeg har brugt en del tid på at finde en passende stolpe, og har da også udset en passende model. Men dér stopper historien desværre også. Jeg har været en sløv og dårlig formand, og har ikke fået gjort mere ved sagen. Jeg skal dog hermed love at gøre mit yderste for at pælen kommer op her i sommer.

Vores hjemmeside fungerer som den skal, men det er min fornemmelse at ikke mange medlemmer bruger den særlig meget endnu. Jeg skal hermed opfordre endnu en gang til at man gør sig fortrolig med siden, og sørger for at holde sine kontaktdata opdaterede. Allerede ved indkaldelsen til denne generalforsamling blev sidens muligheder brugt, men jeg opdagede meget hurtigt at flere ikke havde fået indkaldelsen, p.g.a fejl i mailadresserne.. Det er beklageligt, og derfor essentielt at medlemmerne sørger for at holde siden opdateret. Sidste år blev det foreslået at foreningens ældste medlemmer skulle nedskrive deres historie om livet her på Morænebakken. Jeg har modtaget en dejlig fortælling fra Bente , og den vil blive lagt på hjemmesiden snarest. Har andre historier, eller oplevelser de ønsker at dele med os andre, er de meget velkomne til at sende dem til mig.

Flere medlemmer har stadig ønsker om at få udført mere fældning, og bestyrelsen skal igen, som hvert år, på det varmeste anbefale at man taler med hinanden længe

inden en eventuel irritation vokser sig større og måske bliver en konflikt.

Så har der været nogle indbrud på vejen, som desværre bliver mere og mere almindeligt. Vi kan kun henstille til at man ser efter hinandens huse og bemærker om noget uregelmæssigt finder sted. Kontakt hinanden ved den mindste forundring eller bekymring..og jeg tror jeg taler på alles vegne når jeg siger at det er betryggende at vide at alle på vejen af og til slår et smut indenom ens sommerhus når man alligevel er ude og gå en tur.

Med disse ord vil jeg ønske Jer alle en pragtfuld sommer.