

Generalforsamling den 10. Juni 2012

Velkommen til den 68. generalforsamling i Veddingebo's historie. Som jeg har det for vane at fortælle, så startede dette sommerhusferie paradis på den lille grusvej der senere kom til at hedde Morænebakken, faktisk med et par fremsynede herrers byggerier af dels Krathuset, Wayne og Fyrrebo. Det var i starten af 1940'erne

Derefter blev grundejerforeningen stiftet i 1944, bl.a med Mogens Mønstedts far og min Farfar i bestyrelsen. Dengang var der 6 huse på vejen. Der er kommet mange til siden, og det er mig en glæde at kunne byde nye beboere velkommen i dels nummer 29 - Maria og Jesper Hjorth og dernæst i nummer 40 - Hanna Ege og Gustav Gjeppesen, ligesom også nummer 11 har fået ny ejere, der i det daglige bor i Norge, nemlig Eva og Søren Einshøj. Vores vej er og bliver speciel, vi tilhører det segment der i ejendomsmæglersprog hedder: oprindeligt, uspoleret og unikt. Noget der er værd at værne om, og ikke blot for ejendomsmæglernes skyld, eller for den dag vi måske en gang ønsker at sælge. Men fordi vi lige nu sidder her midt i det, et af de nok smukkeste steder i Danmark. Så derfor skal vi behandle vores område og naboer med opmærksomhed og prøve at tænke lidt længere når vi planlægger. Vi skal fælde og skabe lys og luft og udsigt, men vi skal også tænke os om inden vi sætter saven i. Fæld med følelse, fornuft og omtanke - hvis vi skal bevare vores naturskønne område her.

Vi skal også tænke igen inden vi gasser op for buskrydderen, kædesaven eller plæneklipperen i vores ihærdige kamp mod de grønne magter - måske naboen nyder den stille pinsemorgen, eller klokken er omkring frokost. Vi er ikke alene - selvom det - når alt er stille, næsten kan føles sådan. Dette er ikke ment som en reprimante, men en påmindelse om at vi bliver flere og flere og at vi også dermed fylder og larmer mere. Vi har i fællesskab udarbejdet nogle etiske rammer for vores område.

Året er gået godt og roligt i foreningen, vi har brugt en del energi på at få vores økonomi og kontingenter i overskuelige rammer, og det er takket være Mettes indsats lykkedes. Strandengen blev slået i efteråret, og står nu som en dejlig eng, som jeg husker den fra min barndom. Vores nye vejmand Anders Jensen's reparationer har holdt fint trods en hård og frossen vinter, og vi ser heldigvis ingen store udgifter i den nærmeste fremtid.

Der har været stor ballade med både fyringer og ny bestyrelse i vores vandværk, men det synes at have fundet et stabilt leje. Økonomien var i skred og der var en overgang varsler om store stigninger på vandet, men det lykkedes en håndfuld ihærdige sjæle at filtrere det rodede garnnøgle ud.

Kommunen har nu iværksat den omfattende kloakeringsplan, der forudses gennemført i 2044, og som vil betyde at ALLE sommerhuse i kommunen blir koblet på kloaknettet. Det

kan have betydning for Jeres investeringer på det område, så vi anbefaler, at I følger med på kommunens hjemmeside. Det er meget lange udsigter før hele anlægget er i drift, men der arbejdes i områder, og store dele af Lyngen er nu tilsluttet. Se mere på Odsherred.dk. Jeg vil afslutte med at sige tak for de gode naboskaber og for deltagelsen ved strandrens, og allersidst opfordre Jer til at sørge for at Jeres kontaktoplysninger er opdaterede på foreningens hjemmeside. I år er alle medlemmer registreret med en mailadresse, og derfor vil al kommunikation foregå via mail fremover.

Mange tak og hav en dejlig sommer.